

811

**Det mørkner om menneskebyer**

1. Det mørkner om menneskebyer  
og bilernes glidende strøm.  
Hver morgen lidt tungere skyer,  
hver aften en lysere drøm:  
Guds kærligheds tider  
der når os omsider  
– og alting er nyt under solen.
2. Hvor sommeren dråbe for dråbe  
er regnet i drømmeløs jord,  
er årstiden nu til at håbe  
og samles om sollyse ord:  
Guds kærligheds sommer,  
vor Kristus-tid kommer  
– og alting er nyt under solen.
3. En tid til at længes og bede  
om sind til at tage imod,  
en tid til at gøre sig rede  
for det som vi aldrig forstod:  
Guds kærligheds handling,  
vort hjertes forvandling  
– og alting er nyt under solen.
4. Vi venter ham daglig i byen.  
Vor dyreste drøm er bredt ud.  
På vejen og ikke i skyen  
skal mennesket møde sin Gud.  
Vi tror at han er den,  
der kommer til verden  
– og alting er nyt under solen.
5. Vi øjner det nu i det fjerne:  
Guds under med os finder sted,  
en krybbe, en stald og en stjerne  
og engle der synger om fred:  
at Gud alle dage  
vil bo hos de svage  
– og alting er nyt under solen.

Lars Busk Sørensen, 2004 2015  
Melodi: Willy Egmose

Lars Busk Sørensen har skrevet denne salme. Han fortæller, at den er skrevet til 10 års jubilæet for Enghøj Kirke, der ligger i udkanten af Randers. Jubilæet blev fejret 1. søndag i advent, og derfor er det naturligt, at det blev en adventssalme om længsel og håb.

Omkvædet er fra Det Gamle Testamente, Prædikerens Bog, hvor der står at "al menneskets stræben er tomhed og jagen efter vind", og "der er intet nyt under solen".

Lars Busk Sørensen vender det på hovedet: Alting er nyt under solen, og vores håb og længsler er ikke tomme. Gud har ladet sin søn Jesus komme til jord, og derfor har vores håb fået retning. Det betyder ikke, at al nød er borte. For det er al nød jo ikke. Men Jesu liv, død og opstandelse kaster sit lys ind over vores liv og gør alting nyt.

Advent er håbets og forventningens tid. Rigtig god fornøjelse med at synge og læse Lars Busk Sørensens salme.