

**814**

**Denne morgens mulighed**

1. Denne morgens mulighed.  
Vi har luft i vore lunger  
hænder, øjne, ører, tunger  
levende og glade unger.  
Denne morgens mulighed!
2. Denne morgens kærlighed  
frugter af den fryd vi såede  
alt blev givet os af nåde.  
Her er svar på livets gåde:  
Denne morgens kærlighed!
3. Denne morgens munterhed  
her hvor nattens mørke brydes  
her hvor lysets skaber lydes  
se hvor muntert alting frydes.  
Denne morgens munterhed!
4. Denne morgens mulighed.  
Hang du fast i glemte dage  
i en fortid som kan nage  
alt blir givet nyt tilbage.  
Denne morgens mulighed!

Johannes Møllehave, 1992  
Melodi: Mogens Helmer Petersen

Man er næsten fristet til at sige en fin lille morgensalme, fordi salmen er bygget op næsten stikordsagtigt.

Forfatteren er Johannes Møllehave, og Møllehave kan noget med ord og ords enkelthed, uden at det bliver fladt og tomt.

Temaet i salmen er enkelt: Hver dag er en ny dag med nye muligheder. Hvad de muligheder består i udfolder salmen fint og enkelt.

Det menneskesyn, vi finder er det samme menneskesyn, vi også har fra skabelsesberetningen, hvor Adam og Eva netop i forlængelse af, at de spiste af træet, fik muligheden for at skelne mellem godt og ondt, og dermed fik muligheden for at træffe valg og leve hver dag som en ny dag med nye muligheder.

Salmen tager altså sit udgangspunkt i skabelsens menneskesyn, og salmen ender sidst i bibelen ved Joh. Åbenbaring, hvor ordene "alt bliver givet nyt tilbage" netop leder tanken hen på Åbenbaringsord "Se jeg gør alting nyt".

Salmen udtrykker i al sin enkelthed tilliden til skaberen, håbet om at alting kan blive nyt, og ikke mindst glæden over kærligheden.

At starte sin morgen med sådan en salme må give anledning til at favne den nye dag med håb og optimisme og glæde også selvom dagene, der gik, bragte os ondt.

For nu er det morgen, og en ny dag ligger klar og frisk og venter på at blive taget i brug.