

## 820

### Gå på lige flisegange

1. Gå på lige flisegange  
hen ad byens boulevard.  
Kalde dem de øde vange,  
følge bilers travle fart.  
Tidligt vil december-mørket  
gøre krav på dagens lys.  
Sent vil det i morgen slippe  
lyse timer indenbys.
2. Gå på lige flisegange,  
mærke kulden i min krop.  
Blomstre skal de øde vange,  
væld af roser stå i knop.  
Jeg kan høre profetier,  
der fortæller, at engang  
bryder alle rosenknopper  
ud i højlydt rosensang.
3. Gå på lige flisegange  
uden kroppens kuldegys,  
uden skygger, der er lange  
i det blege neonlys.  
Være til i Guds begejstring  
over jordens runde krop.  
Det er alt for nemt at glemme,  
roserne står kun i knop.
4. Gå på lige flisegange.  
Se der går en hellig vej  
over alle øde vange,  
hvor Gud selv bevæger sig.  
Gå i møde, Herren kommer,  
og miraklerne vil ske.  
Blomsterne i rosenhaven  
skal den blinde få at se.

Jens Simonsen, 2009 2011  
Melodi: Christian Præstholm

© Jens Simonsen og Salmedatabasen.dk

Salmen er skrevet af Jens Simonsen, der har været præst ved Brændkjærkirken i Kolding og senere provst for Skjern Provsti. Han fortæller om salmen: "Det var den søndag, 3. søndag i advent, en lidt trist december-søndag, og jeg gik, som jeg skriver, på fortorvet langt boulevarden (en sådan har vi faktisk i Varde!). Fliserækkerne er ikke det mest opmuntrende, det var i skumringstiden. Men jeg havde samtidig søndagens tekst i tankerne – havde været i kirke om formiddagen og sunget "Blomstre som en rosengård". De lige flisegange og rosengården stødte på en eller anden måde sammen – det betonhårde gjorde billedligt krav på at fremstille tilværelsen sådan – samtidig rejste der sig en protest i mig, med Esajasteksten i tankerne – der er mere – der er noget der kan ændre det betonhårde – der er en fremtidsudsigt, som overgår de grå fliser, jeg umiddelbart havde foran mig. ....at jeg med hvert skridt jeg tog, ikke kun var på vej hen ad boulevarden, men også på vej ind i Guds fremtid.

" (fra 100 kommentarer til salmebogstillægget 100 Salmer, Kirsten Nielsen, Mads Djernes, Morten Skovsted, forlaget Syng Nyt, 2019. )

Rigtig god fornøjelse med Jens Simonsens adventssalme.