

821

Se min engel

1. Se min engel,
hvide engel
lander blidt på din bløde jord
Åbner en sprække
i himmelens dække
Kommer fra lyset
og sår et ord
2. Se min bue,
gyldne bue
danner bro til en himmeljord
Når Herren kommer
blir vinter til sommer
Pagten besejlet
af nye ord
3. Se min glæde,
grønne glæde
vander gavmildt din tørre jord
Håbene skinner
og lyset forbinder
himlen og jorden
i fremtidsord

Arne Andreasen, 2011
Melodi: Arne Andreasen

En adventssalme, skrevet til 2.s.i advent, anden tekstrække, hvor vi netop hører den gammeltestamentlige læsning fra Malakias om englen, der skal bane vej. Malakias´ bog er den sidste bog i det gamle testamente, og idet salmen lægger sig så tæt op af den læsning, kommer salmen selv til at fungere som en slags bro fra det gamle til det nye testamente, eller den gamle til den nye pagt. Og det den nye pagt handler om, er netop, at lyset kommer til verden, og at intet nogensinde mere skal være helt mørkt. Et tema som også er et overordnede adventstema i hele adventstiden. Salmen er nærmest en lille kærlighedssang til den hvide engel "min engel", en sang til den gyldne bue og den grønne glæde. Englen vi møder, er en pagtengel, og englen forbinder de to pagter via buen. Buen i vers 2 danner bro til en himmeljord, og leder tankerne hen på 1.Mosebog kap 9, hvor netop regnbuen sættes som pagttegn efter oversvømmelsen, hvor Noah og hans familie overlevede. Ved den pagt lovede Gud Noah, at der aldrig mere skulle være oversvømmelse, og at der skulle være orden i verden, året gang skulle ligge fast. Denne orden i verden hentydes der også til i vers 2, hvor der står, at vinter bliver til sommer. Den nye pagt skaber glæde og glæden er som regn, der vander den tørre jord. Den nye pagt lader håbet bryde frem og selve lyset forbinder himlen og jorden. I den gamle pagt var det regnbuen, der var pagtstegnet, men nu er det selve lyset, dvs. Kristus selv, der skaber forbindelse mellem jord og himmel (vers 3). Og Kristus kommer ikke med dom, men han kommer med trøstens ord i form af evangeliet.

Bramdrup Kirke
Sognepræst Pia Haaning Lorenzen
100 Salmer
Uge 23 – 2020