

836

Helligånd tag mig ved hånden

1. Helligånd, tag mig ved hånden,
vis mig din herlighed,
skænk mig retning og mening,
fyld mig med kærlighed.
2. Helligånd, rør ved mit hjerte,
nede hvor livet gror.
Plant dér blidt og sagte
tillid til Jesu ord.
3. Helligånd, gør mig nu modig,
opvej min frygt med fred.
Midt i verdens virvar
vis mig min plads, mit sted.
4. Helligånd, opklar mig indre,
så jeg kan se igen,
så jeg evner at være
andre en ægte ven.
5. Helligånd, tag mig ved hånden,
fremelsk min tak og tro,
lad mig leve af nåden
og altid hos dig bo.

Pia Perkiö, 1979
Melodi: Ilkka Kuusisto

© Pia Perkiö og salmer.dk

Denne helligåndssalme er en pinsesalme skrevet en finsk salmedigter. Salmen er en bøn til helligånden og er præget af det som er bønnens forudsætning, nemlig den erkendelse, at vi ikke kan klare os selv.

Salmen lægger sig på en måde tæt op af Sl23 fra det gamle testamente "Herrren er min hyrde" – en salme som handler om at have Gud, som den, der leder en gennem livet.

I nærværende salme bedes der også til Helligånden om at denne må lede os igennem livet, så vi findes vores plads i livet (vers 3), at vores liv får retning og mening (vers 1) og ikke mindst at troen plantes i vores hjerte, så den kan gro (vers 2). At troen gror i vores hjerte skal få os til at evne at være en ven – altså opfylde næstekærlighedsbudet (vers 4).

Salmen er enkel og fin med korte vers, som ligger godt til bønnens form. Salmen er en direkte henvendelse til Helligånden og er derfor fuld af imperativer – tag – vis – skænk – fyld og de udtrykker netop essensen i bønnerne: det at Helligånden skal hjælpe os til at leve et sandt menneskeliv på jorden fyldt med glæde og næstekærlighed. Ud fra imperativerne kan man ligeledes danne sig et billede af, hvem Helligånden er, det er vejlederen, der giver retning ind i livet ligesom Gud er hyrden i sl 23 fra det gamle testamente.