



Bramdrup Kirke inviterer til cykeltur for mini-konfirmander, forældre og andre interesserede - lørdag den 4. maj kl. 10-13

Måske kender du, eller har prøvet pilgrimsvandring/pilgrimstur.
Den 4. maj har I mulighed for at prøve vores udgave af det – dog på en cykel.

Pilgrimsturen vil bestå af to stop, hvor vi skal se andre kirker i nabosognet.

Kl. 10 starter cykelturen fra Bramdrup Sognegård og turen går herfra til Harte Kirke (5km), hvor der stoppes.

Derefter cykler vi videre til Simon Peter Kirke (3km), hvor der igen stoppes.

Vi cykler derefter hjem igen (5km), hvor der er frokost ca. kl. 12

Der cykles stille og roligt, og der lægges vægt på sikker adfærd i trafikken. Børnene skal cykle med cykelhjelm. Gerne også voksne.

Preben Nørholm vil guide os igennem turen, og han har selvfølgelig værktøj med, hvis uheldet skulle være ude.

Cykelturen er for mini-konfirmander, større søskende og forældre. Andre interesserede er også velkomne.

Frokost kl. 12 er for alle – også mindre søskende.

Cykelturen er gratis.

Frokost koster 50kr for voksne. Børn er gratis.

Vi håber på solskin, men hvis det er meget dårligt vejr, vil vi korte turen af.

Vi håber at se så mange som muligt.

Husk at tjekke cyklen.

Tilmelding kun på mail

Skriv til Camilla Svanberg på kirkekultur.bramdrup@gmail.com

Der er to slags tilmeldinger:

1. Jeg vil gerne tilmelde "skriv her navne" til cykelturen, som starter kl. 10 den 4. maj.
(Frokost er automatisk med)
(Skriv evt. hvem er barn og hvem er voksen)
2. Jeg vil gerne tilmelde kun til frokost
"skriv her antal voksne og børn"

Tilmelding senest Fredag den 12. april

Pilgrimsvandring – hvad er det?

Når danskerne de senere år er begyndt at spænde vandrestøvlerne og begive sig ud på pilgrimsvandring, er det er langt fra en moderne trend, men derimod en meget gammel tradition, der er vundet frem påny.

Pilgrimsvandring blev især udbredt i middelalderen, hvor tusindvis gik på pilgrimsfærd som en bodshandling, som kirken havde idømt dem, for de synder, som de havde begået. Ofte tog pilgrimme også til hellige kilder i håbet om at blive helbredt.

I dag handler en pilgrimsvandring i højere grad end tidligere om at få en pause fra en stresset hverdag og en mulighed for at møde sig selv på en anden måde, end man plejer. Pilgrimsvandringens langsomhed og stilhed kan inspirere til ny enkelthed, eftertanke og bøn.

